

Activiteitengids

Grote Kerk • Goede Herderkerk • Jachtlaankerk

Verdieping in noord-west



2024 - 2025

Apeldoorn

Inhoudsopgave

Stilte en spiritualiteit	pagina 1
Levenskunst	pagina 4
Rondom de Bijbel	pagina 8
Kerk en geloof	pagina 10
Muziek	pagina 12
Jong	pagina 13
Meer gelegenheden om elkaar te ontmoeten	pagina 14
Activiteitenoverzicht	pagina 15

Voor actuele info:

www.jachtlaankerk.nl

www.goedeherderkerk.info

www.grotekerkapeldoorn.nl

STILTE EN SPIRITUALITEIT

Mediteren - de stilte ervaren

Dit jaar verkennen wij verschillende vormen en wegen van meditatie uit de christelijke traditie.

Mediteren is de stilte zoeken in jezelf. Om in die stilte te ontdekken wat je bezighoudt, wat je verlangen is. En om vanuit die stilte je leven vorm te geven. Op zoek naar authentiek mens-zijn, naar eenheid en identiteit, naar wie je bent in relatie met anderen en met God. We zoeken vaak naar rust om dat te ontdekken. Mediteren kan daarbij helpen. Houd de site of nieuwsbrief in de gaten als je vooraf graag de invulling van de avond wilt weten.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Data: elke tweede dinsdag van de maand (10 september 2024 – 10 juni 2025)

Tijd: 19:00-20:00 uur

Locatie: afwisselend in de Jachtlaankerk, Grote Kerk en Goede Herderkerk

Info en aanmelden: Myrthe Kuiper (myrthekuiper@gmail.com / 06-12355999)

Stiltewandelingen

Eens per twee maanden organiseren we een korte stiltewandeling. Want we hebben gemerkt dat wandelen een goede manier is om aandacht te hebben voor wat je bezighoudt, aandacht voor je ziel. We beginnen om 9.30 uur met een gebed en een gedicht of inspirerende tekst. Daarna wandelen we rustig en in stilte ongeveer een uur lang. Halverwege stoppen we even om met elkaar te kunnen delen hoe het is. We eindigen weer op het beginpunt met een lied, een gebed en de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. En natuurlijk is er daarna nog tijd voor ontmoeting, koffie en thee.

Hartelijk welkom, neem gerust iemand mee!

Data en locatie:

4 oktober - kapel in Hoog Soeren

6 december - Jachtlaankerk

7 februari - Grote Kerk

4 april - Goede Herderkerk

6 juni - kapel in Hoog Soeren

Tijd: 9.30

Info: Patricia Bakker, 06-42842825.

Slow down - wandeling

Druk hè, je leven?! Of staat je leven om een of andere reden ineens stil? Last van fomo? Ben je wel goed bezig? Slow down! Een uurtje maar. In dat uurtje kijk ik samen met jou naar wat je nodig hebt om even stil te staan. Om weer contact te maken met wat je echt belangrijk vindt. Om weer te connecten met de bron van Goddelijke liefde. Al wandelend door een park, bos of stad.

Een afspraak maken is zo gedaan:

Patricia Bakker, 06-42842825, patriciabakkerboot@gmail.com

Robin de Jong, 06-21874128, robindejong1989@gmail.com



De veerkracht van Etty Hillesum



In 2022 verscheen 'Etty Hillesum, het verhaal van haar leven' van Judith Koelemeijer. Het zorgde voor hernieuwde aandacht voor de Joodse vrouw die filosofische dagboeken achterliet. In twee avonden willen we ons laten inspireren door de gedachtes van Hillesum: aandacht voor haar worsteling rondom liefde en oorlog en haar mystieke geloof. Samen nadenken over wat haar teksten ons nu nog te zeggen hebben. Opzet van de avond: Inleiding en gesprek.

Data: 11 en 18 februari van 19.30-21.00 uur

Locatie: in de consistorie van de Grote Kerk of in gebouw Irene

Info en aanmelden: ds Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl



Stilteviering kapel Grote Kerk

Een maandelijkse stilteviering op zondagavond in de Wilhelminakapel: een gebed, een korte tekst en een lied, maar het grootste deel van de tijd zijn we stil. Even niks. Stilte maakt ruimte om aandachtig te luisteren naar wat zich in ons aandient. Aandachtig luisteren helpt om te weten hoe het met je is en om te ontvangen wat je nodig hebt.

Voorgangers:
Grethe Hanekamp (Tikva-instructeur en retraitebegeleider),
Patricia Bakker (pastor Grote Kerk en vrijwilliger Abdij Nieuw Sion),
Hester Smits (predikant Grote Kerk)

Datum: Iedere derde zondag van de maand: 15 september, 20 oktober, 17 november

Tijd: 19.00-19.30 uur

De levensles van Nikolaas, Rozemarijn en Marianne

Wat kan het mooi zijn om met een goed glas wijn samen na te denken over wat ons drijft in het leven. Wij nodigen je van harte uit! Drie uitgesproken types die vertellen over hun drijfveren en levenslessen.



Donderdag 19 september:

Nikolaas Sintobin, Internetpastor en schrijver. Ooit advocaat maar nu priester.

Tijd: 17.00: drankje; 17.30 uur: lezing; 18.00 uur: gesprek; 18.15 uur: borrel na

Locatie: Grote Kerk Apeldoorn

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage

Info: hestersmits@ziggo.nl



Donderdag 24 oktober:

Rozemarijn van 't Ende, Klimaatactivist en theoloog. Waakzaam, woedend en actief bij Extinction Rebellion.



Woensdag 22 januari:

Marianne Thieme, Duurzaamheidsstrateg, voormalig politica en nu ook theologe. Podcastmaker 'Van alles de waarde'.

De actualiteit in het denken van Lev Tolstoj: lezing en film



Leo Tolstoy

Lev Tolstoj is bij de meeste lezers bekend van zijn wereldberoemde romans Oorlog en Vrede (1867) en Anna Karenina (1873). Hij streefde in zijn literatuur naar zelfvervolmaking. Dat leidde tot zelfverheerlijking die op den duur destructief op hem inwerkte. Deze levenshouding lag rond zijn vijftigste aan de basis van zijn emotionele en religieuze crisis, die we tegenwoordig een midlifecrisis zouden noemen. Vervolgens vroeg hij zich niet alleen af wat voor zin het leven, maar ook welke betekenis het religieuze uit zijn jonge jaren nog voor hem had. In deze lezing zal ik mij richten op de actualiteit van zijn zoektocht naar de waarde van het religieuze in tijden van cholera.

In de film *The Last Station* (2009) zijn we getuige van de principiële tweestrijd tussen Tolstoj en zijn vrouw Sofia over hun afwijkende idealen. Tolstoj gaat voor zijn leven van ascese en afzondering, zijn vrouw wil de familie en het bezit bijeenhouden. Dramatisch, frivol en levendig spel. Een aanrader!

Datum : 23 januari 2025, 20.00 (lezing)

30 januari 2025, 14.00 (film)

Locatie: Jachtlaankerk

**Info en aanmelden:
Johan Reijmerink,
johanreijmerink@gmail.com**

Levenslessen van een rabbijn - leeskring



In dit boek deelt de tachtigjarige Awraham Soetendorp de belangrijkste inzichten die hij opdeed in zijn rijke en bevlogen leven, dat getekend werd door de oorlog en de gevolgen daarvan. Dit boek stelt de vraag wat het betekent om moedig en hoopvol te leven, voor jezelf en voor de ander. Een bezielend en wijs boek over liefde, over breken en helen, over verzet, verzoening en een goed geweten. (ISBN 9789463822411).

<i>Datum</i>	<i>Inhoud</i>	<i>Inleider</i>	<i>Locatie</i>
Woensdag 9 okt.	Hoofdstuk 1, 2, 3	ds. Hanneke Siebert	De Drie Ranken
Woensdag 16 okt	Hoofdstuk 4, 5, 6	ds. Henk Boter	Julianakerk
Woensdag 23 okt	Hoofdstuk 7, 8, 9, 10	ds. Hester Smits	Jachtlaankerk

Alle avonden zijn van 20.00 - 21.30 uur

Aanmelden via ds. Hanneke Siebert: hanneke.siebert@3ranken.nl

Het goede leven: inspiratie van de oude Grieken en Romeinen - lezing



Wat is een goed leven? En wat is goed leven? Vragen, vragen.

Veel filosofen hebben over Ars Vitae, over Levenskunst, nagedacht en geschreven.

Deze keer wil ik het hebben over de tijd dat Griekenland bloeide (vanaf ± 350 v.Chr.), toen Plato's denken hoogtij vierde en de grote Aristoteles zijn visie op het leven ten beste gaf, tot aan de beroemde Romeinse keizer Marcus Aurelius (± 150 AD). Het was de tijd van de deugdethiek, die van de Epicureërs en de Stoïcijnen. Hun denken had de samenleving van die tijd doordrenkt. Ook het Christendom heeft daar een tik van meegekregen.

Datum: 13 Februari 2025, 20:00

Locatie: Jachtlaankerk

Info en aanmelden: Pier Slump, pieraslump@gmail.com



Vergeetachtigheid of dementie?

Bij het ouder worden hebben we er allemaal wel eens last van: vergeetachtigheid. En soms maken we ons daar zorgen over, over onszelf of over de ander: het zal toch geen begin van dementie zijn?

Om helderheid te krijgen in het verschil en in de samenhang van vergeetachtigheid en dementie wil Marleen Onclin ons helpen. Zij is psychosociaal therapeut, gespreksleider mantelzorggroepen en voorlichter Alzheimer Nederland.

Datum: woensdag 27 november

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Locatie: Goede Herder Kerk

Leiding: Marleen Onclin

Info:
gerritruiterkamp@gmail.com



Movies that matter

I am the River, the River is Me. In 2017 kreeg de Whanganui in Nieuw-Zeeland als eerste rivier ter wereld de status van een rechtspersoon. Het parlement gaf de rivier dezelfde wettelijke erkenning als levende wezens, zodat niemand haar ongestraft schade kan toebrengen. Dit was het resultaat van een ruim honderdvijftig jaar lange inspanning van de onvermoeibare Maori die de rivier als een eigen entiteit en spiritueel wezen beschouwen, maar haar steeds zieker zagen worden door toenemende vervuiling. De rechtserkenning is niet alleen een manier om de rivier te beschermen, maar ook om het Maori-wereldbeeld wettelijk te bekrachtigen.



Unter Bauern is gebaseerd op de memoires van de in 2014 overleden Marga Spiegel. Zij werd 101 jaar oud. De film vertelt over onderduik in nazi-Duitsland 1943. De Joodse Menne Spiegel heeft in WO I het IJzereen Kruis verdiend, maar wordt nu met deportatie en de dood bedreigd. Hij weet zijn vrouw en dochttertje onder valse naam onder te brengen bij een boer die hij uit zijn oorlogsjaren kent. Zelf wordt hij door een andere boer verborgen gehouden. De film is een hommage aan deze moedige boeren, wier namen in Jeruzalem vereeuwigd zijn in Yad Vashem.

Datum: vrijdag 8 november 2024 (*I am the River, the River is Me*)

vrijdag 2 mei 2025 (*Unter Bauern*)

Locatie: Goede Herder Kerk

Tijd: 19.00- 22.00 uur

Opgave en info: m.d.degraaf@planet.nl of tel. 0653752188

Zin in maandag!



Gelukkig ouder worden is een levenskunst. Anselm Grün vindt dat je daarmee niet vroeg genoeg kunt beginnen, dus iedereen is van harte welkom op deze middagen: 5 ontmoetingen rondom ouder worden. Drie middagen waarbij we ons laten inspireren door de Benedictijnse spiritualiteit over thema's als levenslust, aanvaarding, loslaten, vruchtbaarheid, angst, depressie, zwijgen, deugden. Anselm Grün schrijft er prachtig over, maar wat vinden jullie ervan? Dan een middag waar niemand zin in heeft: de voorbereiding van je uitvaart. En tot slot een smeuge en inspirerende middag over religieuze kunst. Dit is mijn voorstel, maar het kan ook anders op verzoek van jullie!

Data en onderwerp

21 oktober: Ruud Pragt (levenslustige 80'er) Spiritualiteit van het ouder worden

18 november: Patricia Bakker Gelukkig ouder worden

20 januari: Patricia Bakker Gelukkig ouder worden

24 februari: Evert vd Voort (uitvaartbegeleider) voorbereiding van je uitvaart

24 maart: Peter Dullaert (handelaar en pastor) rol van religieuze kunst voor je geloof

Tijd en locatie: 14.30-16.00 in Irene

info en opgeven: Patricia Bakker 06-42842825

De kunst van het rouwen - gespreksgroepen

Als je een dierbare verliest, kun je het leven ervaren als een 'land waar je de weg niet kent'. Hoe ga je om met je gevoelens van pijn, verdriet en gemis? Hoe vind je zin en energie? Wat geeft troost of kracht? Hoe kijk je terug en vooruit?

Het kan helpen om over je ervaringen te praten met mensen die eenzelfde soort verlies hebben meegemaakt. Aandacht, herkenning en erkenning kunnen steun en troost bieden. Natuurlijk in alle vertrouwelijkheid.

Deze gespreksgroep wordt apart aangeboden in Jachtlaankerk, Grote Kerk en Goede Herderkerk. Twijfel je over deelname? Je kunt ook na de eerste bijeenkomst besluiten of dit bij je past.

Jachtlaankerk: zeven maandelijkse bijeenkomsten, vanaf vrijdag 29 november tot september, van 15.00 – 17.00 uur

info en opgave bij: ds. Michiel de Leeuw, 06-42089096 / predikant@jachtlaankerk.nl

Grote Kerk: donderdagen van 10.00-12.00 uur: 27 maart, 3, 10 en 17 april en 14 mei

Info en opgave: Patricia Bakker, 06-42842825, patriciabakkerboot@gmail.com

Goede Herderkerk: data worden in overleg vastgesteld.

info en opgave: Ada Groenendijk,

groenendijkam@gmail.com of Robin de Jong,

06-21874128





Rabbijn Jonathan Sacks

We gaan ons dit najaar verdiepen in de bijbeluitleg van Jonathan Sacks.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

de eerste avond: “de joodse ethiek volgens Jonathan Sacks”.

de tweede avond: twee Bijbeluitleggingen uit Genesis en Exodus (nader te bepalen).

de derde avond: het boek Deuteronomium, in het algemeen

maar ook toegespitst op twee Bijbeluitleggingen.

Indien er voldoende belangstelling is, gaan we in januari verder.

Data: maandag 7 oktober, 4 november, 2 december

Tijd: 19.30-21.30 uur

Plaats: Goede Herderkerk

Opgeven bij Ds. Jan Lammers
(predikant@goedeherderkerk.info)

Leerhuis Openbaring – seizoen 2

Het leerhuis Openbaring gaat verder met een nieuw seizoen. Openbaring lijkt een ondoorgroendelijk Bijbelboek vol fantasierijke beelden te zijn, dat op het eerste gezicht afschrikt en beangstigend kan overkomen, mede door de vele en stellige claims die (in het verleden) op Openbaring gelegd zijn. Toch hoeft het niet zo te zijn, dat bleek al in het eerste seizoen van het leerhuis. Het is een hoopvol boek, vol troost voor gelovigen in vijandige wereld.

Benieuwd naar de ontrafeling van de apocalyptische beelden? Sluit dan aan bij het nieuwe seizoen. Het is niet nodig om het eerste seizoen gevolgd te hebben, de serie start met een algemene introductieavond.

Datum: donderdag 5 september (Introductie), 12 september, 3 oktober, 21 november, 12 december 2024

Tijd: 19.30-21.30

Locatie: Gebouw Irene

Info en aanmelden: Niels Stouten, student theologie
Theologische Universiteit
Apeldoorn, niels_st@live.nl

Oriëntatie Hebreeuws

בראשית ברא אלהים את השמים ואת

Op deze avond staan we erbij stil hoe enige kennis van het Hebreeuws kan helpen de Bijbel beter te begrijpen. Tevens is er deze avond een presentatie van de cursus Hebreeuws die ds. Jan Lammers al voor de tiende keer start aan het Hoogepad (kerkelijk gebouw naast de kerk) te Beekbergen. Zeven lessen voor kerst en zeven lessen na kerst bieden een introductie op het Hebreeuws altijd op de

woensdagavonden van half acht tot negen, €4,50 per les).

Datum: 16 september

Tijd: 19.30-21.30

Plaats: Goede Herderkerk

Opgeven: bij ds. Jan Lammers
(predikant@goedeherderkerk.info)

Bibelen op woensdagochtend



Samen de preek van afgelopen week lezen en de Bijbeltekst die komende zondag centraal staat. Niet omdat de een het beter weet dan de ander maar omdat we samen meer begrijpen. Een geloofsgesprek, op een losse manier: met koffie en taart. We zijn al met ongeveer 12 mensen dus wees welkom. Of kom een keer kijken en meepraten.

Datum: woensdag 25 september, 30 oktober, 27 november

Tijd: 10.00 tot 11.30 uur

Locatie: gebouw Irene

Info: ds Hester Smits, 06-51627241

Jezus in de Koran: gesprekskring

Al tijdens zijn leven hebben de mensen zich vragen gesteld bij de identiteit van Jezus. Vanaf het begin is er binnen het Christendom door gelovigen en theologen hevig gediscussieerd over de vraag wie Jezus was. Vooral in het Oosten waren (en zijn) er kerkgenootschappen die verschillend denken over de ware aard van Jezus.

In de Koran wordt met respect en kritiek op die discussie gereageerd.

Wie was Jezus en wat is hij nu voor ons?

Data

19 november, 20.00-22.00 uur - Jachtlaankerk

20 november, 14.00-16.00 uur - Goede Herderkerk

Info en aanmelden: *Leny Hofland & Senno Verduijn* (sennoverduijn@gmail.com)

We gaan uit maximaal 20 personen per bijeenkomst. Als het kan liefst beide data aangeven i.v.m. een evenredige verdeling van de groepen



*Jezus en Mohammed samen op weg.
Uit het manuscript van Al Biruni (973-1048)*

God neem ik aan?!



In en buiten de kerk wordt er veel over God gesproken. De mens heeft altijd gezocht naar 'het hogere'. Ik zal aangeven hoe de Bijbelse (Tenach) God zich heeft geopenbaard, en hoe dat beeld geleidelijk verandert. Vervolgens komt rond het jaar 100 de Christelijke God naar voren, de Joodse God in nieuwe kleren.

In de moderne tijd gaat dat beeld schuiven. Met komst van het materialisme (Descartes) is er geen

plaats voor God. Spinoza vindt daarvoor een uitweg.

Met het toenemen van de wetenschap glijdt God naar de rand van de samenleving, en neemt atheïsme Zijn plaats in.

Datum: 13 December 2024, 20:00 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Info en aanmelden: *Pier Slump*, pieraslump@gmail.com

De Bijbelse profeten - lezing



In de Bijbel komen we ze tegen, de profeten. Het zijn dwarsliggers, enkelingen, maar ze treden soms ook als groep naar voren. Ze spreken elkaar tegen, maar evengoed ook de koning en de leiding van de tempel.

Wie waren ze? Wat dreef hen? Hoe keken zij naar hun eigen tijd en naar de toekomst?

En wat zou hedendaags profetisch spreken kunnen betekenen?

Daar willen wij een avond mee bezig zijn.

Datum: 5 februari

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Goede Herder Kerk

Leiding: *Gerrit Ruiterkamp*

Info en aanmelden: vóór 22 januari gerritruiterkamp@gmail.com, 06-23005482

Leerhuis Kerk & Israël

Sinds oktober 2023 is Israël weer volop in het nieuws. Door het conflict in Gaza en de positie en houding van Israël voelen ook kerken zich genoodzaakt om zich op hun relatie tot Israël te bezinnen: wat is de band van de Kerk met Israël en wat betekent het dat Israël - ook nu nog - het volk van God genoemd wordt? Zijn er nog beloften voor Israël of heeft de Kerk de positie van Israël ingenomen? En wat houdt een aparte positie - misschien - voor Israël - dan in? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek.

Data: donderdag 26 september, 28 november, 19 december 2024

Tijd: 19.30-21.30

Locatie: Gebouw Irene

Leiding: Niels Stouten, student theologie Theologische Universiteit Apeldoorn en lid van de Grote Kerk, niels_st@live.nl

Tentoonstelling 'Christendom en slavernij' - excursie

De tentoonstelling 'Christendom en slavernij' in museum Catharijne Convent in Utrecht heeft als ondertitel 'Een Nederlands verhaal: www.catharijneconvent.nl

Aan de hand van historische bronnen, persoonlijke verhalen, onderbelichte perspectieven en hedendaagse kunst krijg je inzicht in de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden. Het christendom had een cruciale invloed op het denken over slavernij. Op de schepen voeren koopmannen en predikanten samen uit om de dubbele boodschap van commercie en christendom te verspreiden. Maar er waren ook andere geluiden.

Zowel de voor- als de tegenargumenten werden uit de Bijbel gehaald en dat had impact op miljoenen mensen.

Datum: woensdag 18 september

Tijd: vertrek station Apeldoorn plm. 9.10 uur

Info en aanmelden:
GerritRuiterkamp,
gerritruiterkamp@gmail.com
06-23005482 vóór 12 september



De toekomst van de kerk - leeskring

In De toekomst van de kerk (ISBN 9789493220478) analyseert predikant Aarnoud van der Deijl met passie en mededogen alle plannen en strategieën 'die de kerk niet hebben kunnen redden'. Maar is er dan nog toekomst voor de kerk en kan de samenleving het eigenlijk wel redden zonder kerk? Dit boek geeft bruikbare handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk, ook in onze eigen Protestantse Gemeente Apeldoorn. Wat hebben we zelf allemaal geprobeerd en wat kan ons de komende jaren verder helpen?

Maandag 3 maart 20.00 – 21.30 uur
Jachtlaankerk

Maandag 10 maart 20.00 – 21.30 uur
Grote Kerk

Maandag 17 maart 20.00 – 21.30 uur
Julianakerk

Maandag 24 maart 20.00 – 21.30 uur
De Drie Ranken

Info en aanmelden:
ds. Michiel de Leeuw,
predikant@jachtlaankerk.nl



Bijeenkomst "God en ik?"

Ga jij in deze tijd door het leven als christen? Raak je geïnspireerd door de Bijbel of je persoonlijke band met God? Maar als je partner nu niets met het geloof of bijbel heeft en niet naar de kerk gaat, is praten daarover soms ingewikkeld.

We nodigen iedereen jou uit om hier met elkaar over in gesprek te gaan! Gastsprekers vertellen hoe zij daar een vorm voor hebben gevonden. Samen met pastoraal werker Robin de Jong krijg je op een laagdrempelige en leuke manier tips en tools aangereikt, en we gaan ook 'oefenen', zodat jij thuis makkelijker over jouw geloof kunt praten.

Kosten 10 Euro inclusief vegetarische maaltijd

Datum: dinsdag 8 en 15 oktober 18:00-20:00 (Advies is om beide avonden te komen)

Locatie: Gebouw Irene

Info en aanmelden:
Robin de Jong, pastoraal werker,
robindejong1989@gmail.com /
0621874128



Emotional Empathy

Groeien in geloof – gesprekskring voor ouders over geloofsopvoeding



Hoe geef je geloof een plek in de opvoeding van je kinderen? Wat heb je zelf meegekregen wat betreft geloof en wat vind je belangrijk en waardevol om door te geven? We praten over opvoeding, rituelen vormgeven, kinderbijbels, bidden, christelijke feesten vieren, omgaan met life events. Alle relevante thema's komen een keer voorbij.

Datum: dinsdag 15 oktober, 26 november, 28 januari, 25 maart en 3 juni

Tijd: 20:00

Locatie: Jachtlaankerk

Info en aanmelden: ds. Michiel de Leeuw: predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096.

Rapiarium: samenraapsel van geloof

Scheur je weleens wat uit de krant? Of heb je zo'n laatste met knipsels? Of een mooie oneliner bij je Whats app? Allemaal input voor een rapiarium: een notitieboekje met mooie zinnen en gedichten. Een plakboek van jouw geloof op dit moment. Vanaf 25 augustus (kerkdienst) ben je uitgenodigd om je eigen rapiarium te maken. Fijn als je er ook iets van wilt delen.

Datum: donderdag 14 november

Tijd: 18.00 – 20.00 u

Locatie: pastorie, met soup & soul bij Hester Smits

opgave: hestersmits@ziggo.nl

Datum: vrijdag 17 januari van 17.30 – 19.30 uur

Locatie Gebouw Irene soup & soul met Patricia Bakker

Opgave:
patriciabakkerboot@gmail.com



“Zaal2” theater met levensbeschouwelijke thema's

In navolging van de succesvolle voorstellingen in 2024 n.a.v. het thema schepping/groen doen, wordt ook dit seizoen Zaal 2 van de Jachtdaankerk twee dagen omgetoverd tot een “vestzaktheatertje”, compleet met licht en geluid. In een wisselende samenstelling worden liedjes, gedichten en teksten van al dan niet bekende schrijvers/artiesten uitgevoerd, aangevuld met eigen werk. Dit in een laagdrempelige setting, iedereen is welkom.

De samenstelling van het programma is in handen van Herman Kattemölle. Het streven is om zangers, spelers en muzikanten per project te vragen. Mail gerust als je wilt meedoen, of een goed idee hebt voor een thema voor 2025!



Thema's het komende najaar van 2024 zijn:

DROMEN 27/28 september:
*Durven we nog te dromen?
Hebben we nog idealen?*

TROOST 22/23 november:
*Hoe kun je troost bieden? Hoe
ontvangen? Hoe ervaar je troost?*

*Kaartje(s) reserveren: een paar
weken voor de voorstelling.*

*Projectgroep ZAAL2: Annelies
de Jong, Gerard Laks, Herman
Kattemölle en Emmy Verheul*

*Info: emmyverheul@hetnet.nl
(onder vermelding van zaal2)*

‘Daar word ik stil van’

Er is soms van die muziek die je raakt, waar je stil van wordt, die je ontroert.

Vaak luister je er in je eentje naar, thuis of in de auto. Maar wat zou het goed zijn om die muziek eens te delen met anderen, ook hen ervan te laten genieten en er even over te vertellen waarom dit jou raakt.

We komen bij elkaar om religieuze muziek met anderen te delen, klassiek of moderne, liturgische of wereldse, traditioneel of pop. Elke deelnemer brengt zijn/haar eigen muziek in.

Afhankelijk van uw aanmeldingen en voorkeur kiezen we uit twee mogelijkheden:

1. Op de vrijdagmorgens van 18 okt., 1 nov. en 15 nov. aanvang 10.00 uur
2. Op de dinsdagavonden 15 okt., 29 okt. en 12 nov. aanvang 20.00 uur.

*Locatie: Goede Herder Kerk
(of na overleg bij deelnemers thuis)*

*Begeleiding: Gerrit
Ruiterkamp*

*Info en opgave (vóór 7
oktober): gerritruiterkamp@
gmail.com 06-23005482*

Ligconcert door Stadsorganist Toon Hagen

Ontsnappen aan de drukte van het dagelijks leven? Laat je meevoeren en verrassen door bekende meesters en eigen composities op orgel en piano. Liggend luisteren zorgt voor een nieuwe en ontspannen beleving, die je zintuigen prikkelt. Zo heb je de Grote Kerk nog nooit beleefd!

Neem een matje, matrasje of kussen mee en zoek een plekje in de kerk waar jij lekker ontspannen kunt liggen. Na een korte introductie

neemt Toon je mee op een muzikale beleving van ongeveer een uur.

Datum: 12 oktober 2024

**Tijd: 21.00-22.15 uur, deuren
open om 20.15 uur**

Locatie: Grote Kerk Apeldoorn

**Aanmelden: hestersmits@ziggo.
nl. Ticket: € 5,- inclusief een
consumptie.**



Geloven 2.0: gespreksgroep voor 16+ jongeren

Wil jij eens bewust en kritisch over je (geloofs)leven nadenken? Wat houdt je bezig? Wat vind je belangrijk? Wat heb je van geloof meegekregen en wat kun je daar zelf nu mee? Hoe kijk je aan tegen God en Jezus en wat hebben Bijbelverhalen j ou te zeggen? We komen 1x per maand bij elkaar

Data: eerstvolgende data: 13 oktober, 10 november, 8 december.

Tijd: zondag 19.00 - 20.30 uur

Locatie: Jachtlaankerk.

**Info en contact: ds. Michiel de Leeuw,
predikant@jachtlaankerk.nl / tel. 0642089096.**



Lunch & Learn

Voor jongeren tussen de 15 en de 25 jaar. Op zondag van 11.45-13.00 uur. Vrolijke gesprekken over wie je zelf bent, in geloof en leven. Vorig jaar hebben we het bijvoorbeeld het gehad over hoe 'vredig' je bent. Maar we hebben ook de toren van de kerk beklommen. Het is een groep van tien jongeren dus je kunt zo aansluiten. Van gein tot serieus. Kom zoals je bent!

Datum: zondagen 29 september, 27 oktober, 17 november 22 december.

Locatie: Pleinhuis of Gebouw Irene

**Leiding: ds Hester Smits, 06-51627241,
hestersmits@ziggo.nl**



Belijden is doen

Nieuwsgierig naar wat het geloof voor jou betekent? Naar geschiedenis, achtergrond, ervaringen van kerk en geloof. En denk je er over om belijdenis af te leggen van je geloof? Of misschien wil je in eerste instantie meer weten en zie je later wel of je bij God en de gemeenschap wilt horen. Wees welkom, gedoopt, ongedoopt, onzeker, lid, geen lid, oud of jong. Afgelopen jaar hadden we mooie gesprekken met taart en soep, humor en ontroering. Dat kan vast weer. Ik heb in ieder geval al   n aanmelding

Info en opgave: ds Hester Smits: 06-51627241



Jongeren Taiz reis zomervakantie 2025

Met Apeldoornse jongeren uit verschillende kerken in 2025 een week naar de inspirerende en gezellige kloostergemeenschap Taiz ? Doen! Bekijk de vlog die vorig jaar is gemaakt op: <https://youtu.be/6rQRYBiSbks> De reis is in de eerste week van de zomervakantie.

Datum: van zondag 20 juli t/m zondag 27 juli 2025

**Info en aanmelden: ds. Michiel de Leeuw:
predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096.**



Zinderfestival "Lekker Eigenwijs" – Kinderboekenweek Special

Hey daar! Ben jij ook dol op lezen? Gave kinderboeken, strips, spannende verhalen? En houd je van karakters die een tikkeltje eigenwijs, stiekem, sluw of gewoon heerlijk zichzelf zijn? Dan is het komende Zinderfestival in oktober echt wat voor jou!

Van vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober kun je in verschillende kerken door heel Apeldoorn meedoen en meebelevan aan heel leuk programma waarin

'Lekker Eigenwijs' en natuurlijk kinderboeken(week) centraal staan. Bijvoorbeeld kindertheater 'knettergek', optredens van kinderboekenschrijvers en zelfs een jeugd circus! Kom lezen, luisteren, spelen, eten en eigenwijs doen met ons! Iedereen is van harte welkom!

Datum: Vrijdag 4 oktober t/m zondag 6 oktober

Info: uitgebreid programma en flyer op www.pkn-apeldoorn.nl of

de websites van o.a. Julianakerk, De Drie Ranken, De Egelantier en Grote Kerk

Kosten: Gratis



Bijbelbende



Durf jij sprinkhanen te eten? Horen de os en de ezel bij Kerstmis? En ben je weleens op een begraafplaats geweest? Met spelletjes, kooklessen, excursies en goede gesprekken leer jij meer van de christelijke feesten en de Bijbel. Het heet 'Bijbel Bende' want het is ook een gezellig zootje.

Limo en lekkers is er al. Nu jij nog!

Zit je in groep zeven of acht? Geef je dan op bij revenkees@hotmail.com

Datum: elke maandag van 4 november tot en met 9 december (Pleinhuus bij de Grote Kerk)

Van 3 maart tot 7 april (Jachtlaankerk)

Tijd: 15.30-16.30 uur

Locatie: Pleinhuus bij de bij de Grote Kerk

Meer gelegenheden om elkaar te ontmoeten

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie	Contactpersoon
Koffie-ochtend	Eerste en derde woensdag van de maand	10:00-11:30	Grote Kerk	Marjon Slootweg famslootweg@cs.com
Meet&Greet	Laatste vrijdag van de oneven maanden	17:00-19:00	Grote Kerk	Petra Adriaansen h.adriaansen@hccnet.nl
Eetproject voor alleengaanden	Maandelijks na de kerkdienst	11:30-14:00	Grote Kerk	Elly Soer Tel 055-5211330
Jachtschotel (vegetarisch)	Maandelijks	17:00 (helpen) koken 18:00 aan tafel	Jachtlaankerk	Saskia Kattemölle skattemulle@planet.nl
Happy Hour	Iedere tweede vrijdag van de maand	17:00-19:00	Goede Herderkerk	John van den Berg Tel 055-5211907
Huiskringen Jachtlaankerk	Nader te bepalen			n.vanderreest@kpnmail.nl

Activiteiten overzicht

5-9	Leerhuis Kerk & Israel	pg. 10	17-11	Stilteviering	pg. 3
10-9	Mediteren	pg. 2	18-11	Zin in Maandag	pg. 7
12-9	Leerhuis Kerk & Israel	pg. 10	19-11	Jezus in de Islam	pg. 9
15-9	Stilteviering	pg. 3	20-11	Jezus in de Islam	pg. 9
16-9	Oriëntatie Hebreeuws	pg. 8	21-11	Leerhuis Kerk & Israel	pg. 10
18-9	Christendom & Slavernij	pg. 10	22-11	Zaal 2: Troost	pg. 12
19-9	Levensles Sintobin	pg. 4	23-11	Zaal 2: Troost	pg. 12
25-9	Bijbelen	pg. 8	26-11	Groeien in geloof	pg. 11
26-9	Leerhuis Openbaring	pg. 8	27-11	Bijbelen	pg. 8
27-9	Zaal 2: Dromen	pg. 12	27-11	Vergeetachtigheid & dementie	pg. 6
28-9	Zaal 2: Dromen	pg. 12	28-11	Leerhuis Openbaring	pg. 8
29-9	Lunch & learn	pg. 13	29-11	Rouwbeleving	pg. 7
3-10	Leerhuis Kerk & Israel	pg. 10	2-12	Rabbijn Sacks	pg. 8
4-10	Stiltewandeling	pg. 2	6-12	Stiltewandeling	pg. 2
4-10	Zinderfestival	pg. 14	8-12	Geloven 2.0	pg. 13
7-10	Rabbijn Sacks	pg. 8	10-12	Mediteren	pg. 2
8-10	God en ik?	pg. 11	13-12	God neem ik aan?	pg. 9
8-10	Mediteren	pg. 2	19-12	Leerhuis Openbaring	pg. 8
9-10	Levenslessen rabbijn	pg. 5	22-12	Lunch & learn	pg. 13
12-10	Ligconcert Hagen	pg. 12	17-1	Samenraapsel v geloof	pg. 11
13-10	Geloven 2.0	pg. 13	20-1	Zin in Maandag	pg. 7
15-10	God en ik?	pg. 11	22-1	Levensles Thieme	pg. 4
15-10	Groeien in geloof	pg. 11	23-1	Lezing Tolstoï	pg. 4
15-10	Daar word ik stil van	pg. 12	28-1	Groeien in geloof	pg. 11
16-10	Levenslessen rabbijn	pg. 5	30-1	Lezing Tolstoï	pg. 4
18-10	Daar word ik stil van	pg. 12	5-2	Lezing Bijbelse profeten	pg. 9
20-10	Stilteviering	pg. 3	7-2	Stiltewandeling	pg. 2
21-10	Zin in Maandag	pg. 7	11-2	Spiritualiteit Hillesum	pg. 3
23-10	Levenslessen rabbijn	pg. 5	13-2	Filosofie vh goede leven	pg. 5
24-10	Levensles Van 't Einde	pg. 4	18-2	Spiritualiteit Hillesum	pg. 3
27-10	Lunch & learn	pg. 13	24-2	Zin in Maandag	pg. 7
29-10	Daar word ik stil van	pg. 12	3-3	Toekomst vd kerk	pg. 10
30-10	Bijbelen	pg. 8	10-3	Toekomst vd kerk	pg. 10
1-11	Daar word ik stil van	pg. 12	17-3	Toekomst vd kerk	pg. 10
4-11	Rabbijn Sacks	pg. 8	24-3	Toekomst vd kerk	pg. 10
4-11	Bijbelbende	pg. 14	24-3	Zin in Maandag	pg. 7
8-11	Movies that matter	pg. 6	25-3	Groeien in geloof	pg. 11
10-11	Geloven 2.0	pg. 13	27-3	Rouwbeleving	pg. 7
12-11	Mediteren	pg. 2	4-4	Stiltewandeling	pg. 2
12-11	Daar word ik stil van	pg. 12	2-5	Movies that matter	pg. 6
14-11	Samenraapsel v geloof	pg. 11	3-6	Groeien in geloof	pg. 11
15-11	Daar word ik stil van	pg. 12	6-6	Stiltewandeling	pg. 2
17-11	Lunch & learn	pg. 13	20-7	Taizereis	pg. 13

