

VERDIEPING IN NOORD-WEST
APELDOORN

2023 - 2024



GROTE KERK
GOEDE HERDERKERK
JACHTLAANKERK



Protestantse Gemeente
Apeldoorn

Woord vooraf

Voor het seizoen 2023-2024 zijn er weer volop activiteiten gepland in het programma Verdieping in Noord-West. Leerhuizen, gesprekskringen, lezingen, reizen en zelfs een festival! Kijk, luister, bespreek en beleef. Voor elke levensfase is er wel iets interessants bij. Probeer ook eens iets waarvan u in eerste instantie denkt: 'dat is niets voor mij'. Wie weet wat er allemaal nog te ontdekken is!

Via de website van de kerk en de andere kanalen (vrijdagmail, nieuwsbrief, zondagsbrief, etc.) houden we u uiteraard op de hoogte over eventuele wijzigingen en aanvullingen.

Met enthousiasme neem ik, Miranda, vanaf dit seizoen stapsgewijs het stokje over van Senno, die al jaren de verdiepingsactiviteiten coördineert. Senno, bedankt voor jouw inzet om elk jaar weer een vol programma af te leveren en dit alles ook nog eens gesmeerd te laten verlopen. Ik ga m'n best doen dit niveau te evenaren.

Commissie Verdieping in Noord-West,
Miranda Versteeg, coördinator
mirandaversteeg89@gmail.com

Afbeelding voorkant: M.C. Escher. Veelzijdige verdieping.

Inspiratiefestival: Zinderzondag

Inspiratie opdoen aan Tabitha van Krimpen, theologe en bedrijfskundige, en schrijfster van het onlangs verschenen: 'Bottom-up kerk. Zijn waar twintigers zijn.' Zij houdt een interactieve lezing waarna er workshoprondes zijn over klimaatrechtvaardigheid en ontspullen, social media en geloof (MOVE), kunst en geloof, verstillings en nog veel meer.



Er is een lunch voor wie wil en een kidsprogramma.
En een borrel na!

Kortom: een gezellige en zinvolle middag over geloof en kerk van de toekomst.

Het Zinderzondag festival is gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld) en vrij toegankelijk voor iedereen die wil. Welkom in de Grote Kerk, Loolaan 16. Dit event wordt georganiseerd door alle wijkkerken in Apeldoorn.

Datum: 24 september

Tijd: 11.45-17.00 uur

Locatie: Grote Kerk

Meer info en opgave: zinderzondag@gmail.com

of Hester Smits gsm: 06-51627241

Bijbelkring

Hester Smits

Samen een preek lezen en het gedeelte dat op het leesrooster staat. We zoeken niet naar één antwoord of waarheid maar we zoeken het geloofsgesprek met elkaar. Luisteren naar wat de ander in een Bijbelverhaal leest, aandacht voor je eigen levenservaringen en respect voor wat de traditie meeneemt, zijn de ingrediënten. Het is een laagdrempelige bijeenkomst met koffie en thee waar een ieder welkom is om aan te schuiven. In anderhalf uur lezen we een preek en bespreken we een Bijbelgedeelte. Er hoeft niks voorbereid te worden, Hester zorgt voor teksten.

Data: woensdag 27 september, 25 oktober en 29 november

Tijd: 10.30-12.00 uur

Locatie: Grote Kerk - gebouw Irene

info en opgave: hestersmits@ziggo.nl of gsm: 06-51627241

Lunch & Learn

Hester Smits

Wat is het nut van geloven in je leven? Met elkaar onderzoeken we Bijbelse thema's en vinden we uit wat ons dat zegt. Er komen allerlei thema's voorbij. Zoals laatst: kun je iets met de verhalen over de ontmoetingen die Jezus met mensen heeft? Hoe benader jij mensen? Met vooroordelen of verwachtingen? Kortom: een vrolijk en ontspannen gesprek over hoe jij de dingen aanpakt.

Lunch & Learn is aansluitend aan de kerkdienst en bedoeld voor iedereen van 15 tot en met 25 jaar. We zijn een groepje van acht jongeren en er kunnen nog een paar bij.

Datum: start zondag 1 oktober, daarna maandelijks in overleg met de groep

Tijd: 11.45-12.45 uur - neem zelf even wat te eten mee.

Locaties: Grote Kerk - gebouw Irene of Pleinhuis

Info en opgave: hestersmits@ziggo.nl of gsm: 06-51627241

Bijbelen, leerhuis rondom 'Openbaring: een boek vol beelden en hemelse vergezichten'

Niels Stouten

We leven in een tijd waarin veel gebeurt, oorlog in Europa, een opkomende klimaatcrisis, en schuivende wereldpanelen. Openbaring wordt door sommigen gezien als een boek wat een blik in de toekomst werpt, is dat ook zo? Wat betekent al die beeldspraak en wat heeft het ons vandaag te zeggen? In driekwartier neemt Niels ons bij de hand. Er wordt uitgelegd en toegelicht, er worden veel vragen gesteld, ervaringen en denkbeelden uitgewisseld. Met steeds weer respect voor de Bijbel, voor de traditie en voor elkaar. Na een pauze met koffie en thee is er nog een half uur waarin we ons met elkaar bezinnen op wat de consequenties ervan zijn op ons dagelijks leven en werk.

Niels Stouten studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en de Theologische Universiteit in Apeldoorn en is lid van de Grote Kerk. Deze avonden zijn bedoeld voor mensen tot zestig jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een kerk om aan deze kring mee te doen!

Data: donderdag 28 september,

26 oktober, 30 november,

21 december

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: consistorie Grote Kerk

info en opgave: hestersmits@ziggo.nl of gsm: 06-51627241



Geloven 2.0: gespreksgroep voor 16+ jongeren

'Geloven 2.0' is een platform voor jongeren van 16 jaar en ouder, die eens bewust en kritisch over hun geloof en leven willen nadenken. Wat houdt je bezig? Wat vind je belangrijk? Waar heb je vragen bij? De groep draagt zelf thema's aan.



We praten ook over geloof: wat heb je meegekregen en wat kun je daar zelf mee? Hoe ontwikkelt zich dat? Hoe kijk je aan tegen God en Jezus, de Bijbel, het leven en de wereld?

We komen 1x per maand bij elkaar, op zondagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur (hét moment waarop iedereen kan), op de volgende data:

Data: zondag 1 oktober, 5 november, 10 december

Tijd: 19.00-20.30 uur

Data in 2024 spreken we later af.

Aan het eind van het seizoen komt de mogelijkheid ter sprake om in feestelijke dienst belijdenis van je geloof te doen, maar alleen voor wie dat wil en daaraan toe is. Wil je meedoen, of wil je meer weten?

Locatie: Jachtlaankerk

Contact: ds. Michiel de Leeuw, predikant@jachtlaankerk.nl / tel. 0642089096

Gespreks- en ervaringskring Vernieuwing van de kerk

Beleven is leven

Vorig winterseizoen hebben we een intensieve leeskring & cursus

Vernieuwing van de kerk beleefd over een ander godsbeeld. Het komende seizoen ('23-'24) willen we hieraan een vervolg geven. Met een groepje deelnemers hebben we een aantal

nieuw verschenen boeken gelezen en samen besproken. Wat we echter in de vervolkring willen doen is op de eerste plaats, dieper naar elkaar luisteren. Met elkaar spreken over uw/jouw (persoonlijke) levenservaringen van enerzijds pijn, teleurstelling, anderzijds van verlangen, vreugde, verbinding en geluk. En daarbij de vraag stellen: hoe ervaar jij (!) hierbij – in deze ervaringen - God, de Geest, geloof, de kerk?



De veronderstelling van God, Bijbel en kerk is dat 'geloof' heilzaam is, bevrijdend, misschien zelfs gelukkig maakt. Maar hoe werkt dat dan in onze tijd, hoe is dat voelbaar? Hoe werkt de bevrijding of verandering in onze tijd? Daarom willen we op de tweede plaats in de komende kring, de Bijbelse verhalen tot gevoelde en beleefde ervaring nú brengen. Geen intellectuele discussie maar de verhalen concreet proberen te *beleven*. Diverse vormen van bibliodrama zijn hiervoor heel geschikt.

Beleven is leven, doet voelen. Beleven brengt tot nieuw leven. Het vraagt van deelnemers creativiteit en bereidheid om jezelf iets kwetsbaar op te stellen. Iets te willen delen waar het verhaal raakt aan jouw persoonlijk leven. Want geloven wil een positieve bijdrage of verandering geven aan ons leven.

Data: 4 en 25 oktober, 29 november, 17 januari, 14 februari en 13 maart

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Goede Herderkerk

Bij een groot aantal deelnemers overwegen we naast een avondgroep (19.30 uur) ook een middaggroep (14.00 uur) mogelijk te maken. Geef aub. je voorkeur bij opgave aan.

Opgave: bram.bregman@kpnmail.nl

Groeien in geloof – gesprekskring voor ouders over geloofsopvoeding

Een gesprekskring over geloofsopvoeding, bedoeld voor ouders van jonge kinderen.

We gaan met elkaar op zoek naar

antwoorden op vragen als: hoe geef je geloof een plek in de opvoeding van je kinderen? Wat heb je zelf meegekregen

wat betreft geloof en wat betekent dat nu (nog)? Wat wil je doorgeven? Wat vind je belangrijk en waardevol? Het gaat over opvoeding, rituelen vormgeven, kinderbijbels, bidden, christelijke feesten vieren door het jaar heen, omgaan met life events. Alle relevante thema's komen een keer voorbij. Vijf keer per jaar komen we op een dinsdagavond bij elkaar, met een picknick-met-kids als afsluiter van het seizoen.



Voor wie: ouders uit Jachtlaankerk, Goede Herderkerk en Grote Kerk
Data: dinsdag 10 oktober, 28 november, 9 januari, 20 februari, 28 mei

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: ds. Michiel de Leeuw

Opgave: predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096

Het verhaal achter de liturgie

Toon Hagen en Hester Smits

‘Gods ja gaat vooraf aan het menselijke amen’, schrijft hoogleraar liturgiek Marcel Barnard. Dus de kerkdienst is ons antwoord op God. En ook nog een ontmoeting met de traditie en met elkaar. Al eeuwenlang komen mensen op allerlei manieren samen rondom Schrift en Tafel. We zien de verschillen met de Katholieke kerk en de Evangelische gemeentes, maar hoe zit dat eigenlijk bij ons? Want hoe aanbid je? En hoe gedenk je? Is het een kwestie van smaak of is er meer over te zeggen?

We gaan het gesprek aan met stadsorganist en organist van de Grote Kerk, Toon Hagen, en predikante van de Grote Kerk, Hester Smits. Over de rol van muziek, stilte, bezinning etc. En ja, natuurlijk wordt er ook gezongen: liturgie moet je doen!

Datum: dinsdag 10 oktober. Een 2^e en eventueel 3^e datum worden in overleg gekozen.

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: Grote Kerk

Info en opgave: hestersmits@ziggo.nl / 06-51627241

Toneelvoorstelling: In Gods Naam

Bastiaan Ragas

Bastiaan, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. In een avondvullende voorstelling gaat hij kriskras door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen

met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangelieën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken.

Tegenspeler Yvonne van den Eerenbeemt neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat er helemaal niet, ook al is het wel altijd zo uitgelegd'. Soms speelt de acteur God, een (stille) getuige of een figurant. Een multi-instrumentalist, Martijn Beekers, geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Bach en Hazes aan elkaar.

Datum: 17 oktober

Tijd: 20.00 uur

Combiticket: € 15

Locatie: Theater Orpheus

Kaarten zijn, in beperkte mate, via de Goede Herderkerk, Jachtdaankerk en Grote Kerk te regelen, in de nieuwsbrieven van de kerken zal meer info komen

Gesprekskring

Eugen Drewermann. *God, waar bent u?*

Eugen Drewermann (1940) is een bekend Duits theoloog. Naast bijbeluitlegger is hij ook psychotherapeut. In zijn boek vertelt hij hoe hij in God gelooft, welke weg hij daarvoor heeft afgelegd en nog steeds gaat. Voor Drewermann is het spreken over God per definitie een persoonlijke aangelegenheid. Je kunt het nooit los van je eigen leven over God hebben, alsof God objectief kenbaar zou zijn.



In dit boek gaat hij op zoek naar een zinvolle omgang met het spreken over God in beelden die betrokken zijn op de wereld van nu. Zo laat hij zien hoe die beelden en hun betekenis veel radicaler kunnen zijn dan de kerken hebben durven erkennen. Tegelijk opent Drewermann een vergezicht op het interculturele en interreligieuze gesprek over God. Joden, christenen, moslims, boeddhisten en hindoes kunnen veel van elkaar leren.

Drewermann gaat in dit boek in gesprek met een docent godsdienst van het gymnasium Remigianum te Borken in het Münsterland. De vragen die hij opwerpt, vinden hun oorsprong in de gesprekken die hij met zijn leerlingen heeft gevoerd. Daarom heeft het boek een dialogische opzet die de soms ingewikkelde materie verstaanbaar maakt voor de gelovige van deze tijd.

Ik zou graag met jullie het gesprek willen aangaan over hoe God voor ons bestaat, hoe wij over Hem spreken en hoe zich dat verhoudt tot de secularisering en de islamisering van onze samenleving.

We spreken in twee bijeenkomsten over dit boek uit 2023, uitg. Van Warven Kampen.

Ter voorbereiding van de eerste bijeenkomst lezen we **hfdst. 1 t/m 6**, voor de tweede **hfdst. 7 t/m 11**.

Data: dinsdagavond 10 en 24 oktober

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: Johan Reijmerink

Info en opgave (graag vóór 25 september):

johanreijmerink@gmail.com

Bijbel Bende groep 7 en 8 uit JLK, GHK en GK

Voor kinderen uit groep 7 en 8, uit de Jachtlaankerk, de Grote Kerk en de Goede Herderkerk, is er Bijbel Bende! Gezellig én leerzaam, wat wil je nog meer? Vanaf nu hebben we een nieuwe, uitgebreidere opzet gemaakt: in voor- én najaar een serie van zes bijeenkomsten voor groep 7 en 8 sámen. Nóg gezelliger en leerzamer dus. Dit najaar is het tussen 30 oktober en 4 december in de Grote Kerk, voorjaar 2024, tussen 5 februari en 23 maart, in de Jachtlaankerk. Alle kinderen ontvangen ook een uitnodiging.



Het programma is heel divers: we duiken in de Bijbel, we gaan het hebben over Kerst, Pasen en Pinksteren, symbolen en rituelen, Jezus, Mozes en David, profeten en andere vreemde snuiters. We gaan met elkaar koken en proeven, op speurtocht in de kerk en op ontdekkingstocht buiten de kerk, naar een synagoge en een begraafplaats. Kortom, mis het niet!

Meer informatie en opgeven bij:

**ds. Michiel (Jachtlaankerk): predikant@jachtlaankerk.nl,
06-42089096**

**ds. Hester Smits (Grote Kerk): hestersmits@ziggo.nl / 06-51627241
en Rêveline Stoop (Goede Herderkerk): revenkees@hotmail.com /
06-42559373**

Het goede leven - volgens de visie van Ayn Rand

Pier Slump

Wat is een goed leven? En wat is goed leven? Heeft het leven zin? Hoe kan ik betekenis aan mijn leven geven? Hoe moeten we samen leven? Vragen, vragen, vragen.

“Je moet van je leven een kunstwerk maken” zegt Michel Foucault.

“Je moet je aandacht vooral op de ander richten” zegt Bertrand Russell. Meningen, meningen, meningen. Veel filosofen hebben over **Ars Vitae**, over *Levenskunst*, nagedacht en geschreven.

In de voordracht ‘*Het goede leven*’ wil Pier Slump stilstaan bij de visie die de Russisch/Amerikaanse filosoof en schrijfster Ayn Rand had op dat goede leven. Haar kijk op samenleven heeft veel invloed gehad - en heeft dat nog - op het hedendaags denken in samenleving en politiek. Bij haar speelt *hebben* een veel grotere rol dan het *zijn* en staat daarmee loodrecht op het joods (-christelijke) gedachtegoed. En zit haar denken ook een beetje onder onze huid?

Datum: 21 november

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Opgave: pieraslump@gmail.com

Zaal Twee

Herman Kattemölle

Kleinkunst theater naar aanleiding van een levensbeschouwelijk thema.

Voor alle gemeenteleden én belangstellenden ‘van buiten’.

Een paar projecten per jaar waarin ernst, humor, filosofie en vrolijkheid elkaar in hoog tempo afwisselen.

Uitvoeringen met teksten van columnisten, dichters, liedjesschrijvers en eigen werk.

Zaal 2 (in de Jachtlaankerk) zal voor deze activiteit omgetoverd worden tot een soort 'café-chantant', alwaar u met hapje en drankje kunt genieten van de voorstellingen.

De samenstelling is in handen van Herman Kattemölle (schrijver van 'Scherven van geluk').

Per project zal aan de gemeenteleden van 'West' een oproep worden gedaan om mee te werken: met bijvoorbeeld zang, muziek, voordracht. Daarnaast kan 't ook gebeuren, dat een 'deskundige' van buiten wordt aangetrokken: van 'Preek van de Leek' tot aan een mini-presentatie voor het gekozen onderwerp. Alles kan!

Het eerste project heeft als thema 'Groene kerk'.

Omdat deze experimentele activiteit nog moet worden opgestart -de voorbereiding kost tijd- zijn data etc. vooralsnog niet bekend.

Nadere informatie volgt!

Taizé-reis zomervakantie 2024

Met Apeldoornse jongeren uit verschillende kerken in 2024 een week naar de inspirerende en gezellige kloostergemeenschap Taizé? Doen!

Afgelopen zomer hebben we een geweldige week gehad in Taizé. De groep jongeren is enthousiast teruggekomen. Bekijk de vlog die zij gemaakt hebben op: <https://youtu.be/6rQRYBiSbks> en meld je alvast aan!



De planning is dat we gaan in de eerste week van de zomervakantie. Zet dus zondag 14 juli t/m zondag 21 juli 2024 vast in je agenda.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de plannen? Stuur dan een berichtje naar ds. Michiel de Leeuw (predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096). Je kunt natuurlijk ook even rondkijken op de website van de gemeenschap van Taizé: <https://www.taize.fr/nl>.

Opgave: graag vóór 1 oktober bij ds. Michiel de Leeuw: predikant@jachtlaankerk.nl

Leeskring Apeldoorn-Breed

Tomaš Halík, ‘De namiddag van het christendom’

In zijn theologisch-filosofische boek ‘De namiddag van het christendom’ schetst Tomáš Halík op profetische wijze de toekomst van de kerk. Hij stelt dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. Al de crises die de kerk nu doormaakt, zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen. Hij ziet de volwassener kerk als een kerk die over haar grenzen heen stapt en een wereldwijd broederschap helpt vormen. Het boek biedt een uiterst scherpe analyse van de huidige tijd en is een met grote overtuigingskracht geschreven meesterwerk.

Het boek wordt thuis gelezen en in vier bijeenkomsten besproken.



Data en Locatie:

26/10 Michiel de Leeuw, inleider, Jachtlaankerk hfdst 1 t/m 4

02/11 Ad Wijlhuizen, inleider, De Drie Ranken hfdst. 5 t/m 8

09/11 Henk Boter, inleider, Julianakerk hfdst 9 t/m 12

16/11 Hester Smits, inleider, Grote Kerk hfdst 13 t/m 16

Tijd: donderdagavond: 20.00-21.30 uur

Opgave: predikant@jachtlaankerk.nl (graag vóór 1 oktober)

Behandelen en beslissen bij het levenseinde: euthanasie?

In Nederland bestaat veel aandacht voor de zorg in de laatste levensfase. Dit kan variëren van het comfortabel maken voor degene, die zich in de laatste fase van het leven bevindt, tot het zelfgekozen levenseinde. Deze avond zal het onder leiding van Maarten de Graaf over euthanasie gaan: wat zijn de voorwaarden en wat de mogelijkheden in verschillende situaties? In september 2023 wordt de richtlijn hiervoor op een aantal punten aangepast.

Maarten de Graaf heeft ervaring op dit terrein: hij was jarenlang niet alleen als praktiserend huisarts maar ook als SCEN-arts nauw betrokken bij vragen rond euthanasie, dus zowel aan de uitvoerende als aan de adviserende en beoordelende kant. Voor de pauze geeft hij een inleiding hierover met gelegenheid tot vragen stellen en na de pauze gaan we van gedachten wisselen, waarbij ruimte is voor persoonlijke visies en principiële en ethische overwegingen.

Datum: 12 december

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: Maarten de Graaf

Opgave: m.d.degraaf@planet.nl

Leeskring Apeldoorn-breed

Levenslessen: hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet

Een boek vol oude levenswijsheid van de Vlaamse jezuiet en internetpastor Nikolaas Sintobin.

Twintig woorden worden besproken die belangrijk zijn in het leven van alledag, zoals geduld, twijfel, dankbaarheid, vertrouwen, stilte, trots, veerkracht, moed, intuïtie, liefde. Ze zijn even alledaags als spiritueel en Sintobin laat ons zien hoe ze je kunnen helpen een goed leven te leiden en door pijnlijke ervaringen heen te groeien naar iets moois.



Het boek is laagdrempelig, geschreven voor een breed publiek, maar zal ons zeker meer dan genoeg verdiepende en persoonlijke gespreksstof geven.

We houden deze leeskring gezamenlijk met de Jachtlaankerk, de Grote Kerk, de Goede Herderkerk, Wijkgemeente Noord-Oost en geloofsgemeenschap De Drie Ranken. We lezen en bespreken dit boek in vier avonden op vier verschillende locaties, telkens op maandag van 20.00-21.30 uur:

- 22/01 Jachtlaankerk, Michiel de Leeuw, inleider hfst. 1-5**
29/01 De Drie Ranken, Ad Wijlhuizen, inleider hfst. 6-10
05/02 Grote Kerk, Hester Smits, inleider hfst. 11-15
12/02 Julianakerk, Henk Boter, inleider hfst. 16-20
Opgave: adwjlhuizen@3ranken.nl (graag vóór 1 januari)

Gesprekskring ‘Mohammed, een Bijbelse profeet’

Waarom staan er zoveel Bijbelse verhalen in de Koran?

Waarom krijgen met name de grote profeten Abraham, Mozes en Jezus er zoveel aandacht?

Waarom zijn er in deze teksten naast de vele overeenkomsten ook veelzeggende verschillen tussen de Bijbel en de Koran?

In het boek *“Mohammed, een Bijbelse profeet in het spoor van Abraham, Mozes en Jezus”* maken de auteurs, het echtpaar Leny Hofland en Senno Verduijn, aan de hand van een hele serie voorbeelden duidelijk dat de Bijbelse verhalen en profeten voor Mohammed een belangrijke inspiratiebron waren.

De historische context van de begintijd van de islam verklaart al veel, maar vooral uit de levensloop van Mohammed zelf blijkt dat hij zich spiegelde aan de Bijbelse profeten, ja zich aan hen verwant voelde. Het boek gaat nader in op het begrip “profeet” en geeft een andere kijk op de profeten Mohammed en Jezus.

Het is niet noodzakelijk het boek al gelezen te hebben

Datum : 23 april

Tijd : 20.00-22.00 uur

Locatie : Jachtlaankerk

Leiding : Leny Hofland & Senno Verduijn

Opgave : sennoverduijn@gmail.com

Movies that matter

Just Mercy

We volgen in dit op feiten gebaseerde verhaal de jonge advocaat Bryan Stevenson. In Alabama verdedigt hij in de jaren '80 en '90 vele zwarte gevangenen die ten onrechte ter dood zijn veroordeeld. Met hart en ziel strijdt hij, in een wereld die bol staat van racisme, voor 'just mercy': enkel wat barmhartigheid, genade, mededogen. Het blijft een actueel thema...



Datum: 19 april

Tijd: 19.00-22:00 uur

Om 19.00 uur start de film: zoek dus voor die tijd een plekje.

Na de film is er een nagesprek met wie wil.

Locatie: Grote Kerk

Begeleider: Maarten de Graaf

Opgave: m.d.degraaf@planet.nl

The Way

Daniel is de zoon van de Amerikaanse dokter Tom. Hij is een fervente wandelaar en legt de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella af. Tijdens de tocht wordt Daniel echter het slachtoffer van een storm en komt hij om het leven. Tom heeft nooit begrepen waarom zijn zoon die tocht wou afleggen. Op zoek naar antwoorden en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar Saint-Jean-Pied-de-Port, waar hij begint aan dezelfde pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele lotgenoten.



Datum: 24 mei

Tijd: 19.00-22.00 uur

Om 19.00 uur start de film: zoek dus voor die tijd een plekje.

Na de film is er een nagesprek met wie wil.

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: Maarten de Graaf

Opgave: m.d.degraaf@planet.nl

Lezing: 'De Groene Kerk'

Teun Wolters

Waarom zijn we groene kerk? Wat zegt dat over wie we zijn?

Achter 'de groene kerk' liggen keuzes die vragen om een onderbouwing over wie we zijn als mens en kerk. In de theologie en andere kennisgebieden wordt daarover hard nagedacht.

Ik heb me de laatste tijd daarin verdiept en wil u graag deelgenoot maken van mijn bevindingen en conclusies. Er is in deze tijd een ecologische crisis gaande van een ongekende omvang. We zijn op zoek naar de oorzaken daarvan, ook in termen van hoe wij als mensen in de wereld staan en hoe wij denken de natuur naar onze hand te kunnen zetten.

Ik sluit me aan bij het standpunt (onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek) dat de crisis in grote mate veroorzaakt is door menselijk handelen. Ook vanuit het christelijk geloof is er behoefte aan een nieuw verstaan: hoe moeten we aankijken tegen het menselijk leven en het menselijk handelen? In dit kader komt onder andere aan de orde het bekende begrip *rentmeesterschap*. In het licht van de ecologische crisis worden er vraagtekens gezet bij de gangbare

opvatting van 'rentmeesterschap' en nagedacht over andere interpretaties.

In brede kring is er het besef dat de mens veel meer onderdeel van de natuur is dan vaak is (en wordt) gedacht. Het is van belang dat te onderkennen. Dat neemt niet weg dat de mens een 'speciaal soort' is dat kennelijk niet opgaat in de natuur. Hoe moeten/kunnen we dat zien vanuit een Christelijk/bijbels perspectief? In welke opzichten zouden we anders moeten denken en doen om de ecologische crisis het hoofd te kunnen bieden? Op deze vraag ga ik in mijn lezing in en wil met u daarover het gesprek aangaan.

Datum: 19 maart 2024

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Leiding: Teun Wolters

Opgave: teun.wolters39@gmail.com of 06-22571212

Tot slot

Er zijn in de kerk nog meer gelegenheden om elkaar te ontmoeten, voor een gezellige hap en/of een goed gesprek. Bijvoorbeeld:

- ***Samen aan tafel***

Thuis bij gemeenteleden

In de Bijbel wordt veel gegeten. Jezus kon genieten van eten en at met 'hoeren en tollenaars'. Zo bont maken wij het niet. Wij willen graag met elkaar aan tafel. Rond een simpele hap leer je elkaar beter kennen, ontstaat er iets en hebben we het ook nog over zinvolle

onderwerpen. Kortom: een gezellige maaltijd met mensen van de kerk. De maaltijd wordt bij mensen thuis geserveerd, het toetje eten we gezamenlijk in gebouw Irene.

Dit zogenaamde running diner is bedoeld voor mensen onder de 60 jaar.

Datum: donderdag 2 november

Tijd: 18.30-21.00 uur (of zolang als het gezellig is)

Locatie: bij mensen thuis en Grote Kerk - gebouw Irene

info en opgave: Marchien Giaccotto gsm: 06-47570200

- ***Jachtschotel (Jachtlaankerk)***

Elke maand is er in de Jachtlaankerk een gezamenlijke, gezellige maaltijd.

Om 17.00 uur beginnen de voorbereidingen en om 18.00 uur gaan we aan tafel. We koken vegetarisch, zoveel mogelijk biologisch en duurzaam, en vooral lekker.

Voel je welkom en neem gerust iemand mee.

Contactpersoon: Saskia Kattemölle, skattemulle@planet.nl

- ***Happy Hour (Goede Herderkerk)***

Iedere tweede vrijdag van de maand, van 17.00 – 19.00 uur, is er in de bijruimten van de Goede Herderkerk Happy Hour. De ideale gelegenheid om in een ongedwongen sfeer nader met elkaar kennis te maken bij een drankje en een hapje.

Info bij John van den Berg, 055-5211907

Kijk voor meer informatie op de websites van de kerken

Data van activiteiten

24/09	GK	Inspiratiefestival	10/12	JLK	Geloven 2.0
27/09	GK	Bijbelkring	12/12	JLK	Euthanasie
28/09	GK	Bijbelen	21/12	GK	Bijbelen
01/10	JLK	Geloven 2.0	01/01	JLK	Groeien in geloof
01/10	GK	Lunch & learn	17/01	GHK	Beleven is leven
04/10	GHK	Beleven is leven	22/01	JLK	Sintobin
10/10	JLK	Groeien in geloof	29/01	3R	Sintobin
10/10	GK	Liturgie			
10/10	JLK	Drewermann	05/02	GK	Sintobin
24/10	JLK	Drewermann	12/02	JulK	Sintobin
25/10	GHK	Beleven is leven	14/02	GHK	Beleven is leven
25/10	GK	Bijbelkring	20/02	JLK	Groeien in geloof
26/10	JLK	Halík			
26/10	GK	Bijbelen	13/03	GHK	Beleven is leven
			19/03	JLK	De groene kerk
02/11	3R	Halík			
05/11	JLK	Geloven 2.0	19/04	GK	Movies that matter
09/11	JulK	Halík	23/04	JLK	Mohammed een Bijbelse profeet
16/11	GK	Halík			
21/11	JLK	Het goede leven			
28/11	JLK	Groeien in geloof			
29/11	GHK	Beleven is leven	24/05	JLK	Movies that matter
29/11	GK	Bijbelkring	28/05	JLK	Groeien in geloof
30/11	GK	Bijbelen			

GK	Grote Kerk	Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn
JLK	Jachtlaankerk	Jachtlaan 143, 7313 CW Apeldoorn
GHK	Goede Herderkerk	Asselsestraat 199, 7312 CS Apeldoorn
3R	De Drie Ranken	Eglantierlaan 202, 7329 AP Apeldoorn
JulK	Julianakerk	Deventerstraat 91, 7322 JL Apeldoorn

