

Ontmoetingsdienst 14-01-2018

Thema: "Vreugde"

Voor de dienst zingen we:

Allen zingen: Opwekking 654

Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen, elke dag
opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede die de wereld niet
geeft,
U geeft mij blijdschap door uw
Heilige Geest.

Refrein:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt en in de donkere
nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U, is mijn kracht.

2X

Tussenspel

Refrein:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
.....

Refrein:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde
die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U, is mijn kracht.

Allen zingen: Opwekking 604

Kom en laat ons prijzen
de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.
Kom en laat ons prijzen
en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.

Kom, laat ons aanbidden,
de God van onze redding,
onze Goede Herder,
die ons leven leidt.
Kom, laat ons aanbidden,
ons buigen voor zijn grootheid,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

Brug:

Omdat wij aan Hem toebehoren,
wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
komen wij voor zijn aangezicht.

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

Allen zingen: Liedboek 525

1. Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de
bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en met Maria.

2. Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn
tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.

3. En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken
schiep.
Zij proefden: wijn was het water.

4. Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede
wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste

5. Wij zijn op het bruiloftsfeest
genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.

Allen zingen: Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van
verleiding

Refrein:

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd
heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt

Refrein:

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Refrein:

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Ik rust in U alleen.

Allen zingen: **Evangelische
Liedbundel 357**

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U in eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

3. Duizend lichten duizend kleuren
zijn de weerglans van Uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren uit
hun zorgen uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst
verlangen; doof niet voor Uw licht
ons oog.

4. Open nu ook onze ogen voor het
ware vreugdelicht,
opdat wij Uw naam verhogen,
juichend voor Uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader, die in
Jezus tot U vlucht.

5 Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
Die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend
voorwaarts,
Onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
Eeuwig in uw vreugde zijn.